

Στις γειτονιές μας δεν χωράς Ε.ΣΥ.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ, ΡΟΜΑ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΚΛΟΤΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ

inter.app

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν διάφορες ανακατατάξεις στο χώρο της ελληνικής ακροδεξιάς. Από το Φαήλο Κρανιδιώτη μέχρι τη νεοναζιστική ΛΕΠΙΕΝ, διάφορα κόμματα και φασιστογκρούπες επιδιώκουν να πάρουν κομμάτι από την πίτα του ελληνικού εθνικισμού. Ένα από αυτά είναι και η «Ελλήνων Συνέλευσις», που παρουσιάζεται υποτιμητικά ως μια (δήθεν) ακίνδυνη ομαδούλα ενός γραφικού που κοροϊδεύει τον κόσμο, με την δικαιολογία ότι δεν έχουν “ανοιχτά” βίαιες πρακτικές.

Ωστόσο, με μια γρήγορη αναζήτηση στις ιστοσελίδες τους, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται ξεκάθαρα για ένα **επιθετικό εθνικοσοσιαλιστικό μόρφωμα**, με γραφεία σε όλη την Ελλάδα, που πατάει πάνω στην **κανονικότητα του ελληνικού εθνικισμού**.

Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της Ε.ΣΥ, είναι ο **φυλετικός εθνικισμός**, που μιλάει για την «υπεροχή του ελληνικού DNA έναντι των άλλων υπανθρώπων», καθώς και ο **εξοντωτικού τύπου αντισημιτισμός**, ο οποίος εκδηλώνεται με κάθε ευκαιρία, εναντίον των εβραίων που «ελέγχουν τις τύχες του κόσμου, είναι εχθροί του ελληνισμού, και πρέπει να τους πολεμήσουμε». Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από την ομιλία του Αρτέμη Σώρρα στο Κερατσίνι στις 27/4/14 στο οποίο καλεί σε πογκρόμ εναντίον εβραϊκών στόχων:

«Εδώ έχουμε φωτογραφίες με πράκτορες, που από τον Έβρο, παραλαμβάνουν μετανάστες και τους πάνε στην Αθήνα. [...] Εδώ έχουμε Μοσσάντ. Να τους πάρετε στο Τελ Αβίβ τους μετανάστες. Ο πόλεμος θα γίνει με τους μασόνους και τα σιωνόσπορα. Στην Γαλλία, δεν σας το έχουσε πει τα εβραιοκάναλα, **κάνει μαγαζιά μασόνων και Εβραίων, κύριοι. Εκεί έμαθαν τι φταίει στον πλανήτη... Δεν σας αντέχει ο πλανήτης ρε ζώα».**

Αυτός ο **επιθετικός αντισημιτισμός χρησιμοποιεί ως όχημα τη συνωμοσιολογική ρητορική** του Σώρρα και των ακολούθων του, που υποστηρίζουν ότι το ελληνικό έθνος έχει πολλούς εχθρούς, πίσω από τους οποίους κρύβονται πάντα οι Εβραίοι. Σ' αυτή την αφήγηση τόσο ο **κομμουνισμός, η ομοφυλοφιλία, ο μουσουλμανισμός, οι μετανάστες, όσο και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι τράπεζες, το μνημόνιο, το ΔΝΤ, η Ε.Ε., οι «προδότες πολιτικοί» κλπ. είναι δημιουργήματα των Εβραίων**, τα οποία θα πρέπει να πολεμήσει μέχρι τέλους ο «ελλάγιος πολιτισμός».

Στη ρητορική της Ε.ΣΥ. ο **φυλετικός εθνικισμός πατάει πάνω στη (δήθεν) “βιολογική ανωτερότητα” των ελλήνων, την αρτιότητα των σωμάτων και την διαχρονική συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού**. Τόσο το αίμα όσο και ο πολιτισμός θεωρούνται αναλλοίωτα χαρακτηριστικά που πρέπει να/θα κυριαρχήσουν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όσοι και όσες δεν χωράνε στις κατηγορίες αυτές, είναι εσωτερικοί εχθροί της ελληνικής κοινωνίας. Στην «ελλάγια πολιτεία» του Σώρρα, όπως φαίνεται σε πρόσφατη συνέντευξη του, δεν χωράνε «πρόρνες, γκέι και παιδιά χωρίς νόηση». Επίσης χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα όπου επιτίθεται στα άτομα με ειδικές ανάγκες: «Είναι ύβρις για τους Ολύμπιους Αγώνες να βλέπεις τους ανάπηρους να κάνουν Παραολυμπιάδα. Έδωσαν 2800 μετάλλια σε ανάπηρους και 1700 σε κανονικούς ανθρώπους. Αυτό είναι προσβολή για τον άνθρωπο, γιατί σήμερα όλα αυτά τα υβρίδια και όλα αυτά τα ζώα φτιάχνουν τον πλανήτη των αναπήρων».

Όσον αφορά τις επίσημες πολιτικές της θέσεις, η Ε.ΣΥ. – αναπαράγοντας το συνεχές του εθνικοπατριωτικού λόγου – προτάσσει μια συγκεκριμένη στρατηγική για τους εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς του “ελληνισμού”. Στην εσωτερική πολιτική **υποστηρίζει την καλύτερη οργάνωση της ΕΥΠ και όλων των σωμάτων ασφαλείας** και φυσικά την αύξηση των μισθών τους, απαιτώντας την **ένταση του κοινωνικού ελέγχου**. Ο έλεγχος του κοινωνικού σώματος αφορά τόσο αυτούς/αυτές που αποκλίνουν από την κανονικότητα (λόγω στάσης ή συμπεριφοράς) όσο και αυτούς/αυτές που περισσεύουν στην ελληνική κοινωνία (ως ξένα σώματα).

Στο ίδιο σκεπτικό, το κράτος ως συνδετικός κρίκος της εσωτερικής με την εξωτερική πολιτική χρειάζεται να μην εξαρτάται από ξένα συμφέροντα. Πρέπει να λειτουργεί άρτια –με την έννοια του ελέγχου των διοικητικών μηχανισμών και της διασφάλισης του εθνικού συμφέροντος (και μόνο αυτού).

Στην εξωτερική πολιτική, η Ε.ΣΥ. κατηγορεί (όπως κάθε έλληνας εθνικιστής) τις άλλες χώρες για εθνικισμό και μίσος εναντίον των ελλήνων. Προαναγγέλλει την κυριαρχία του ελληνικού έθνους και πολιτισμού παγκοσμίως και επιτίθεται στις γειτονικές χώρες (Αλβανία, Τουρκία, Μακεδονία κλπ) ως χώρες βαρβάρων, έχοντας σαν όραμα μια «αυτόνομη [δηλ. ελληνική] βόρεια ήπειρο», το πώς «θα τελειώσουμε με τους Τουρκομογγόλους» κ.ο.κ.

Αυτό που πρέπει να αναδειχθεί είναι ότι ο Σώρρας και η Ε.ΣΥ. δεν έχουν πέσει από τον ουρανό. Ο πατριωτισμός είναι το απαραίτητο υπόστρωμα για την ανάπτυξη αντίστοιχων αντιδραστικών μορφωμάτων. Η υποτιθέμενη ελληνική υπεροχή απέναντι στους ξένους δεν έχει μόνο τη φασιστική όψη της βιολογίας, αλλά περιλαμβάνει και την εναλλακτική ανωτερότητα των θετικών χαρακτηριστικών του έθνους (π.χ. φιλοξενία). Όχι ως άμεση υποτίμηση των ξένων, αλλά ως έμμεση ανωτερότητα των ελλήνων.

Αντίστοιχα, ο αντισημιτισμός αποτελεί βασικό στοιχείο της συγκρότησης της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού κράτους. Από τη σφαγή όλων των Εβραίων της Τριπολιτσάς το 1821, το Ολοκαύτωμα με την εξόντωση του 80% των ελλήνων Εβραίων και τη μετά χαράς απαλλοτρίωση των εβραϊκών περιουσιών, μέχρι τους βανδαλισμούς εβραϊκών νεκροταφείων σ' όλη τη διάρκεια του 21^{ου} αιώνα, αναδεικνύεται η διαχρονικότητα του αντισημιτισμού, η συμμετοχή του εθνικού κορμού, αλλά και η αποσιώπηση των παραπάνω στο δημόσιο λόγο.

Άλλωστε η ελληνική πραγματικότητα επιβεβαιώνει αυτή τη σύνδεση. Η θέση της Ε.ΣΥ για τους μετανάστες, εκφράζεται στο κάθε Ωραιόκαστρο όπου οι έλληνες γονείς αποκλείουν τα παιδιά των μεταναστ(ρι)ών. Η θέση της Ε.ΣΥ για τη «σπουδαιότητα» των σωμάτων ασφαλείας, εκφράζεται στην ατιμωρησία των μπάτσων που δολοφονούν και βασανίζουν μετανάστες στα α.τ. (και όχι μόνο). Η θέση της Ε.ΣΥ για την εξωτερική πολιτική, εκφράζεται στην πάγια στρατηγική του ελληνικού κράτους σε σχέση με τα βαλκάνια και την ανατολική μεσόγειο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους (και όχι μόνο), η λαϊκιστική περιγραφή του Σώρρα ως «γραφικού απατεώνα που λέει ότι θα ξεχρεώσει την χώρα», τον **αποπολιτικοποιεί**. Το βασικό ζήτημα είναι το πολιτικό περιεχόμενο της ιδεολογίας του και όχι το αν είναι απατεώνας. **Το ακροατήριο της Ε.ΣΥ. είναι πάνω απ' όλα εθνικιστές** και είναι το ίδιο στο οποίο στοχεύουν όλα τα φασιστικά μορφώματα. Το αν ταυτόχρονα πιστεύουν μια τόσο μεγάλη γελοιότητα (ξεχρέωμα της χώρας με τα 600δισ του Σώρρα), δεν τους δίνει κανένα ελαφρυντικό.

Πρόσφατα, εξάλλου, μέλη της Ε.ΣΥ. κάλεσαν συγκέντρωση στο Ρέθυμνο εναντίον των μεταναστ(ρι)ών και συγκρούστηκαν με τους αντιφασίστες της πόλης, με την κάλυψη της αστυνομίας. Οι φασίστες αυτοί υπερασπίστηκαν, δηλαδή, στο δρόμο την επιδίωξή τους για εθνική ομοιογένεια.

Ας αντιμετωπιστεί λοιπόν, το εθνικοσοσιαλιστικό αυτό μόρφωμα, από το αντιφασιστικό κίνημα, όπως του αξίζει...

for an intersectional approach

inter.app@espiv.net

11/2016

